

Helen Flink Larsson



Veckans ambassadör är en av mina fina kunder som jag lärt känna genom Boppabandet. Helen beställde band av mig, och vi började skriva litegrann. Det visade sig att Helen har haft inte bara en bror, utan två som fått cancer. En av hennes bröder är tyvärr inte med oss längre, men den andra har tack och lov blivit frisk! Att stå bredvid någon som har fått cancer är svårt. Här är Helens svar på mina frågor!

Hur har cancer påverkat dig i ditt liv?

-Att inte ta livet för givet, att det är skört och kan ändras dramatiskt och väldigt fort. Stå vid sidan om och bevittna sina älskade syskons kamp, när de måste strida och genomlida deras tuffaste match i livet.

Vad tänker du om cancerforskningen?

-Jag känner stor tacksamhet att det finns så fantastiska forskare som har vetskapen att försöka lösa cancerns gåta. Men de behöver gåvor och pengar för att kunna forska. Så jag vill tacka alla fina, givmilda medmänniskor som skänker vad de har råd till. Varenda krona är viktig.

Vad tänker du när du hör uttrycket "Tack Hurra!"

- Jag säger Tack hurra för den stora tacksamhet jag känner för att en av mina bröder lever, fast lika stor sorg för min andre bror som inte längre finns med oss. Tack hurra för oss i familjen som har möjlighet att gå på regelbundna kontroller. För ju tidigare det upptäcks desto bättre är det!

TACK HURRA för Helen som stöttar mig i kampen mot cancern.

TACK HURRA för hennes bröder, för att vi får vara med och minnas och för att vi kan fira livet!

Tillsammans är vi starka!